

# Nederland hillende landen"

Nederlanders zijn dol op Nutella. En op drop. Ze fietsen al kaasetend van windmolen naar windmolen en lopen de hele dag op klompen. Wiet is op elke straathoek verkrijgbaar en qua bloemen kennen Nederlanders alleen een bosje rode rozen of de tulp. VertrekNL vroeg zich af of dit nu echt is hoe er in het buitenland over Nederlanders wordt gedacht en ging op onderzoek uit. Een onderzoek met soms bizarre uitkomsten. "In Nederland bestaat toch een feestdag waarbij iedereen in zijn blootje over straat gaat?" aldus een Egyptenaar.

TEKST JORINE DE BRUIN

# reportage

aten we beginnen in Amerika. Het grote land waar alles big en beautiful is. Hoe kijken Amerikanen aan tegen Nederland? Vinden ze hen ook big en beautiful? Elize woonde een jaar in Amerika en kreeg diverse clichés te verhapstukken. "Zo denken Amerikanen dat Holland en Nederland twee verschillende landen zijn. Daarnaast werd aan mij gevraagd of Nederlanders echt elke dag stoned zijn en of het klopte dat de Nederlandse vrouwen hun benen en oksels niet scheren. En als klap op de vuurpijl denken ze ook nog eens dat de Nederlandse taal hetzelfde is als de Duitse taal."

### Mooie vrouwen

Manon heeft in de Verenigde Staten gemerkt dat Amerikanen gewoon veel te weinig over Nederland weten om er überhaupt iets van te kunnen vinden. "Maar wat ze echter wel weer weten en denken, is dat er in Amsterdam volop drugs verkrijgbaar is en dat de Nederlandse vrouwen de mooiste vrouwen ter wereld zijn." Ook Joan komt met enige regelmaat in Amerika en volgens haar is de algemene opvatting aldaar dat Nederland/Amsterdam de hoofdstad van Denemarken is, iedere Nederlander niets anders doet dan de hele dag jointjes roken en ze allemaal

zweren bij het Red Light District in Amsterdam. "En afhankelijk van de leeftijd beginnen ze ook vaak over bloemen, molens of zijn ze trots dat ze het Anne Frankhuis kennen." Dat er in Amerika op zijn zachtst gezegd bijzonder over Nederland wordt gedacht, beaamt ook Carolien. "Een Amerikaanse man vroeg zich serieus af of wij wel zonlicht in de winter hebben." Of, zoals Mandy meemaakte: "Toen een Amerikaan hoorde dat ik uit Nederland kwam, reageerde hij enorm enthousiast. Nederland is een geweldige stad en er werd mij meteen haarfijn uit de doeken gedaan in welk Amerikaans park ik wiet zou kunnen roken. Ongelofelijk."

# Bizarre weddenschappen

VertrekNL-lezer Frank woont in Duitsland en besloot eens in zijn omgeving na te vragen hoe er over Nederland wordt gedacht. "Na een paar standaardgrappen over drugs, dat alle Nederlanders verslaafd zijn aan kaas en dat ze wonen in woonwagens of een molen, kwamen er ook wat serieuzere zaken op tafel." Zo vindt een collega van Frank dat Nederland prachtige steden heeft. Er zijn mooie winkels en vooral de kleine Nederlandse steden zijn populair onder de Duitsers. Frank: "Ze zijn vooral dol op van die schattige, smalle huisjes. Maar Duitsers zouden er zelf

voor geen goud in willen wonen. Want door de grote ramen die deze huizen vaak hebben, is het volgens hun net alsof je in een etalage zit." Volgens de Duitsers eten en drinken Nederlanders alleen vla, koffie, frikadellen en kaas. "Onthoud wel dat belegen kaas echt het extreemste is wat een Duitser aan kan", weet Frank. Maar wat onze Oosterburen vooral aan Nederlanders bewonderen, is het feit dat ze gek en heel vrij zijn. "Of het nou om Koningsdag of voetbal gaat, Nederlanders trekken iets felgekleurds of anders idioots aan en schamen zich er totaal niet voor. Terwijl Duitsers pas heel voorzichtig weer een beetje de Duitse vlag durven te schminken op hun wang." Grappig om te weten is dat bij het televisieprogramma Wetten dass (Wedden dat, red.) het juist vaak de Nederlanders waren die de meest bizarre weddenschappen aangingen op de Duitse televisie. En wat Duitsers ook enorm verbaast, is dat je Nederlanders overal ter wereld tegenkomt. Oudere Duitsers zijn trouwens vaak groot fan van het Koningshuis, vooral van Koningin Máxima.

# Kaaskoppen

Over het algemeen vindt men in het buitenland dat Nederlanders veel te hard lachen, zo luiden reacties via Facebook. En dat ze de hele dag door roken. Sarina woont in België





en daar worden Nederland(ers) in een aantal kernwoorden omschreven: hartelijk, open, assertief, arrogant, luid, culinair, goede ruimtelijke ordening, zuinig, initiatiefrijk, visie en fashion woestiin. Maar met deze laatste woorden is Coen het totaal niet eens. "Toen ik in het buitenland was, zowel in de Balkan, Wenen als Praag, heb ik meerdere keren gehoord dat Nederlanders er zo stijlvol bijlopen. Altijd netjes verzorgd met mooie hemden, broeken en schoenen." Maar waarom Nederlanders wel vaak kaaskoppen worden genoemd, werd Ginette tijdens haar verblijf in Barcelona helemaal duidelijk. "Midden op de Ramblas zag ik een groepje Hollanders lopen. Met van die grote witte hoofden, benen en gezichten Het zag er echt niet uit." In Australië wordt gedacht dat Nederlanders allemaal hutje mutje wonen en de hele dag tegen elkaar aanlopen met de armen strak tegen het lijf, weet Elske uit eigen ervaring. De broer van Francisca was op een Belgisch festival en zodra zijn nationaliteit bekend werd, vroegen ze standaard of hij ze ook wiet kon verkopen. Dit fenomeen is ook in andere Europese steden bekend. "Zodra ze weten dat je uit Amsterdam komt, valt iedereen in de kroeg over je heen voor cannabis."

De verwarring met Duitsland en Denemarken is erg herkenbaar. Zo ook voor Stephan. "Jij komt uit Nederland? 'Excuses', krijg je dan te horen. 'Mijn Duits is niet zo goed'.
Nee, dat van mij ook niet! Of ze beginnen
direct over joints, prostituees en Europese
voetballers. De gekste opmerking hoorde
ik van een Amerikaan: 'Dus jullie land ligt
onder zeeniveau, begraven jullie dan mensen
boven de grond'?" Volgens Linda denken ze
in het buitenland dat Nederlanders continu
abortussen en euthanasie plegen en dat ze
allemaal massaal aan de drugs zijn...

Over wiet kan ook Paula meepraten. "Een Italiaanse uitwisselingsstudent was stomverbaasd dat we in Nederland niet tijdens college wiet rookten en alcohol dronken. En toen ik vijftien was en op reis ging naar Frankrijk, was ik van mijn Engelse en Franse leeftijdsgenoten de enige die nog nooit wiet had gerookt. Dat kon niet waar zijn, volgens hen." Aan Nynke werd in Rome gevraagd of Nederland onderdeel is van Vlaanderen en of Nederlanders dus ook Vlaams spreken... Maar het kan nog erger. Dat bewijs werd aan Jilke door een Egyptenaar geleverd. "Deze beste man dacht dat er in Nederland een nationale feestdag is waarbij alle Nederlanders in hun blootje over straat gaan."

### **Prostitutie**

De mond van Tirza viel letterlijk open toen ze in New Orleans aan de praat raakte met een ouder (christelijk) echtpaar uit Alabama. "Toen ik vertelde dat ik uit Nederland kwam, greep de vrouw mij bezorgd bij de arm. 'Lieverd, doe alsjeblieft voorzichtig daar! Ze plukken er zomaar vrouwen van de straat en dwingen ze tot prostitutie." Bertus weet dat er in Iran geen hoeren- en drugsclichés over Nederland de ronde gaan. "Iedereen wordt daar braaf geleerd dat Nederland het land van de bloemen is. Ik woon zelf in Duitsland en veel Duitsers vinden Nederlanders een lekker los en gek broertje met een grote mond dat nooit wint met voetbal." Een klein meisje uit Alabama keek lezeres Jacqueline ongelovig aan toen ze vertelde dat ze uit The Netherlands kwam. "Jij komt uit Neverland?", vroeg ze. "Sindsdien zeg ik toch maar dat ik uit Holland kom."

En natuurlijk zijn er ook meerdere bekende Nederlanders in Duitsland, die lang niet altijd ook bekend zijn in Nederland. Zo presenteerde Harry Wijnvoord het televisieprogramma 'Der Preiss ist heiss' en werd vervolgens bij sportprogramma's, vooral bij voetbal, altijd gevraagd als 'Holland-expert'. Ook werd de scheiding van Sylvie Meis en Rafael van der Vaart breed in de roddelbladen uitgemeten en kan Linda de Mol ook in Duitsland niet meer anoniem over straat.

Maar ach, laten we maar gewoon lachen om al deze uitspraken over Nederlanders. En al kaas- en dropetend blijven fietsen van windmolen naar windmolen. ■